



Scoren op sportief én menselijk vlak: de unieke kracht van de ‘buitenploeg’

De eerste keer komen ze uit nieuwsgierigheid, een beetje aarzelend, niet goed wetend hoe zo'n wedstrijd binnen de muren zal verlopen. Meestal komen ze vol overtuiging terug, voor het plezier, de unieke ervaring en vanuit het besef dat hun aanwezigheid een verschil maakt. De buitenploegen: al meer dan tien jaar vormen ze een vaste waarde in onze werking. Of het nu volleybal, voetbal, tafeltennis of zelfs

schaken is – een ‘matchke’ spelen doet altijd deugd en brengt mensen samen! Ook in 2023 kwamen verschillende buitenploegen de gevangenis binnen om het op te nemen tegen een team van gedetineerden. We laten hen graag aan het woord over hun ‘eerste keer’, hun motivatie, hun ervaringen en soms onvergetelijke momenten binnen de muren.



“

Ik raad het andere ploegen zeker aan om ook eens binnen de muren te komen volleyballen of voetballen.



Bisiteploeg Oudenaarde

VOLLEYBALPLOEG**GEVANGENIS OUDENAARDE**

“Hoe lang we al komen volleyballen in de gevangenis? Toch al bijna tien jaar. De eerste keer was in Gent, daarna telkens in Oudenaarde. Als vrouwenploeg tegen een mannenteam, dat creëert wel een mooi spelniveau. Een van onze speelsters hoorde voor het eerst over de mogelijkheid om te gaan spelen in de gevangenis op de radio en vond het wel interessant. Sindsdien komen we elk jaar spelen, uitgezonderd tijdens corona. Alle spelers zijn altijd enthousiast om dit te doen. We vullen onze ploeg telkens aan met speelsters van een andere ploeg uit de competitie of met partners, dochters, zonen... zodat we aan een voltallige ploeg van zes spelers raken. Het enige dat ons verrast is dat er zo weinig interesse is rond het volleybalveld zelf, er wordt niet gesupporterd door de andere gedetineerden, maar misschien vinden zij voetbal leuker? De drink achteraf met een babbeltje is ook altijd iets speciaals. Ik raad het andere ploegen zeker aan om ook eens binnen de muren te komen volleyballen of voetballen.”

Sabine Desimpel

VOLLEYBALPLOEG

GEVANGENIS OUDENAARDE

“Wij kwamen voor het eerst in de gevangenis volleyballen op 23 juni 2013, na een mail van het stadsbestuur met als titel ‘Sporten in de gevangenis’. We gingen erop in uit nieuwsgierigheid: hoe ziet het er daar uit? Wie zullen onze tegenspelers zijn? Het is onbekend terrein en we wilden dat een keer met eigen ogen ervaren. Al moet ik toegeven dat niet iedereen even enthousiast was: sommigen zeiden meteen ‘ja’, anderen twijfelden en hadden wat aanmoediging nodig maar vonden het achteraf wel een verrijkende ervaring, een aantal spelers zei resoluut ‘nee’ en wil tot op vandaag niet mee gaan spelen. Vrouwelijke speelsters waren benieuwd hoe er op

**“
Wat vooral blijft
is de tijd na de
wedstrijd: de
gesprekken met
de spelers in de
gevangenis, hoe ze
hun verblijf daar
ervaren.**

“

Door onze positieve verhalen achteraf, zijn twijfelaars nu bereid om een keertje mee te komen.

hun aanwezigheid zou worden gereageerd maar ze hebben zich op geen enkel moment zorgen moeten maken daarover. Volleybal spelen in de gevangenis verschilt op zich niet van een match buiten de muren, enkel het kader is anders. Wat vooral blijft is de tijd na de wedstrijd: de gesprekken met de spelers in de gevangenis, hoe ze hun verblijf daar ervaren. De meesten van hen babbelen graag en zijn erg vriendelijk. Wat ik ook niet zal vergeten: vorig jaar waren we met 7 spelers. Op het moment dat we die zevende speler wilden vragen om iemand van de ploeg te vervangen, zagen wij niet onmiddellijk waar hij was. Als fervent schaker was hij het schaakspel van twee gedetineerden aan het volgen. Ik heb nu al de opdracht gekregen om ons ook dit jaar in te schrijven om te gaan sporten in de gevangenis. Door onze positieve verhalen achteraf, zijn twijfelaars nu bereid om een keertje mee te komen. Een vraag die regelmatig terugkomt: zou een soort rondleiding niet mogelijk zijn? Onze spelers zijn erg benieuwd naar hoe de keuken of de werkateliers er bijvoorbeeld uitzien, of ze vragen zich af hoe de dagindeling verloopt en of de gedetineerden nog andere activiteiten hebben.”

Piet Vanden Broecke

VOLLEYBALPLOEG**GEVANGENIS OUDENAARDE**

“Voor mij was het niet de eerste keer dat ik in de gevangenis van Oudenaarde kwam. Tijdens mijn studies deed ik mijn stage in de gevangenis, later kwam ik nog vaak terug om sport te begeleiden en op die manier de re-integratie te bevorderen. Omdat ik toen zag wat sport met gedetineerden kan doen, twijfelde ik niet toen de vraag van sport- en cultuurfunctionaris Heather kwam om een wedstrijdje te komen spelen. Voor mijn teamgenoten was het wel de eerste keer dat ze een gevangenis binnenkwamen. Ze vonden het vooraf heel spannend maar ‘reserveerden’ achteraf meteen een plekje voor volgend jaar. Het was dus zeker een positieve ervaring. We doen wat we graag doen, in een context waarin we mensen blij maken door samen te sporten. De sfeer was zeer gemoedelijk met wederzijds respect voor elkaar. Ook het drankje en babbelen achteraf was een mooie afsluiter. Een van onze speelsters noemde het ‘een mooi voorbeeld van hoe sport verbindend kan zijn tussen verschillende leefwerelden’. Ik kijk nu al uit naar de jaarlijkse oproep om me opnieuw met een ploegje in te schrijven.”

Margot Vanhoutte

“

Een van onze speelsters noemde het ‘een mooi voorbeeld van hoe sport verbindend kan zijn tussen verschillende leefwerelden’

VOLLEYBALPLOEG**GEVANGENIS OUDENAARDE**

“Ik heb zelf een paar keer meegespeeld binnen de muren en dat was voor mij een leuke ervaring, zeker omdat we ook nog even konden napraten ter plaatse. In ieder geval heb ik mooie herinneringen aan die zonnige zondagen. We hebben soms moeten schipperen om niet met te veel geïnteresseerden te zijn, maar binnen de sportieve groep die we zijn heeft ieder zijn of haar kansen gekregen. De contacten met de sportdienst waren steeds positief. Het was wel een geruststelling dat ons bezoek slechts van korte duur zou zijn: we hadden enkel het plein gereserveerd, geen verblijf! (lacht)”

Luc
POF Volleybal

“

Sport is een manier om tot verbinding te komen.

En verbinding is nodig om een warme en zorgzame buurt te creëren.

VOLLEYBALPLOEG

‘DE BLOEMEKENSWIJK

BEWEEGT’

GEVANGENIS GENT

“De Bloemekenswijk beweegt’ is een ploeg die elke zondag sport organiseert in de Bloemekenswijk in Gent. Het is een open initiatief waar iedereen uit de buurt welkom is. Omdat we de gevangenis ook tot onze buurt rekenen, gaan we sinds een paar zomers met enkele enthousiastelingen volleyballen binnen de muren. We wilden die connectie maken. Sport is een manier om tot verbinding te komen. En verbinding is nodig om een warme en zorgzame buurt te creëren. In 2023 hebben we in de maanden juli, augustus en september telkens 1 keer gespeeld. In juli en september tegen de mannen en in augustus tegen een vrouwenploeg. Zelf zijn we een gemengde ploeg. De ervaring was positief.

Het personeel heeft ons telkens goed ontvangen en de gedetineerden waren heel dankbaar voor de mogelijkheid om eens op een positieve manier met anderen in contact te komen. Er was veel humor. In het begin speelden wij als ‘buitenspelers’ vooral tegen de ‘binnenploeg’ maar na verloop van tijd liep dat in elkaar over. Het was heel fijn om te zien hoe snel we op elkaar ingespeeld waren. We hopen volgend jaar opnieuw van de partij te zijn. Het motiveert ons om extra te oefenen want spijtig genoeg slagen we er meestal niet in om te winnen.”

Marlies

”

VOETBALPLOEG ‘KAMALIONS’

GEVANGENIS LEUVEN

CENTRAAL

“Na een oproep van sport- en cultuurfunctionaris Sabine De Bock trokken we op zondag 9 juli 2023 voor de eerste keer met onze vriendenploeg Kamalions naar Leuven Centraal voor een wedstrijd voetbal. We wilden dit graag doen omdat het ons een unieke ervaring leek, om een andere kant van de gedetineerden te leren kennen, en natuurlijk omdat wij graag voetballen! Alle spelers waren heel enthousiast en vonden het erg leuk om te doen. We kijken terug op een positieve ervaring en waren vooral onder de indruk van de extra motivatie die de gedetineerden hadden om ons te verslaan. Wij komen zeker terug, maar liefst niet meer zo vroeg in de ochtend! (lacht)”

Kamal

PBA Leuven Centraal

“

Het motiveert ons om extra te oefenen want spijtig genoeg slagen we er meestal niet in om te winnen

MOLSE SCHAAKCLUB

GEVANGENIS WORTEL

Op 11 juni trok de Molse Schaakclub met enkele schakers voor een eerste keer naar de gevangenis van Wortel om partijtjes te spelen. De start van een nieuwe traditie die ook in de pers veel aandacht kreeg. Hieronder een overzichtje:

- [Nieuwsbericht VRT NWS 12/4/2023](#)
- [Nieuwsbericht Radio 2 Antwerpen](#)
- [Nieuwsbericht VRT NWS 12/6/2023](#)

⊕ [Voetbal binnen de gevangensmuren - OHL Oud-Heverlee Leuven \(ohleuven.com\)](#)

VOETBALPLOEG 'GELMELBOYS'

EEN KLASSE APART!

De Gelmelboys is een voetbalploeg van gedetineerde spelers die zich engageren om mee te voetballen in de lokale competitie 'Kempisch Voetbal door Vriendenclubs'. De ploeggeest staat voorop. Voetballers worden dan ook geselecteerd op basis van een vlotte en positieve integratie in de groep en minder op het goed kunnen voetballen. Tijdens de week komen trainen is wel één van de criteria die we hanteren om de selectie voor de wedstrijd op zaterdag te bepalen. Een zeker engagement naar de ploeg moet er wel zijn. Deze werkwijze toont zich in onze resultaten die over het algemeen matig zijn. Belangrijker is dat de spelers en trainers erin slagen om een groep te creëren die elke zaterdag met plezier en samenhang afzakt naar het voetbalveld naast de gevangenis. Om -zoals verschillende spelers aangeven- een 'vrije' en amusante namiddag te hebben met toch een competitief en sportief karakter. Naast het team van voetballers hebben we ook een supportersclub die wekelijks komt kijken en met de nodige verbale sterkte van zich laat horen. Als sportmonitoren zeggen we altijd: 'Voetbal biedt alles om te leren omgaan met een groep mensen. Om goed te gedijen in het team, moet je constant je sociale vaardigheden aanspreken.' Ook wijzelf halen als trainer de meeste voldoening uit het creëren van een hecht team dat elke zaterdag voor de overwinning gaat, ondanks de wisselende voetbalkwaliteiten van de spelers. En dit onder de leuze: 'Wij zijn de Gelmelboys, de mannen van Hoogstraten.'

de sportmonitoren
in de gevangenis van Hoogstraten